

Søren Krogh og højskolesangene

Den nordjyske troubadour, Søren Krogh
synger og spiller højskolesange
og fortæller om deres baggrund

Jeg var selv så heldig, at jeg havde en lærer i skolen, der lærte os mange af højskolesangene. De sange har jeg haft med mig hele livet. Og det er stadig væk en stor fornøjelse at både synge og spille dem. I de senere år er jeg dykket lidt ned i sangenes baggrund og ophavsmænd. Hvem var sangskriveren? Og hvad er historien bag sangene?



Søren Krogh har i snart 30 år spillet de danske landeveje tynde med sine egne sange, som er foreviget på 11 albums. Han har spillet mere end 2000 koncerter og er en dreven troubadour og en medrivende og morsom fortæller. Det er musikalsk, det er hyggeligt, og det emmer af nærvær.

I vintermånederne i 2025 spiller Søren Krogh rundt i landet, og han har valgt en stak højskole ud, som han spiller og synger. Der er mest velkendte højskolesange, men også nye højskolesange er at finde på repertoirelisten. Og så fortæller han om sangene undervejs.

”Det er jo altid lidt et problem med nye fællessange; at der ikke er nogen der synger dem. Og det er der ikke, fordi der ikke er nogen, der kender dem. Og når der ikke er nogen, der kender dem, så ... Ja, det er en lidt ond spiral, som jeg gerne vil være til at bryde, så folk kan få lært eller i hvert fald hørt et par af de nye og rigtig gode sange, der er i højskolesangbogen” siger Krogh.

Højskolesangbogen er et stykke dansk kulturarv af høj værdi og er helt særlig. Intet andet land i verden har en sangbog, der samler dets lands borgere på tværs af forskellige skel, som højskolesangbogen gør. Faktisk er højskolesangbogen den 3. mest udbredte bog i Danmark. Kun overgået af biblen og ... IKEA-kataloget...

Krogh har modtaget flere priser for sit virke: Bl.a. 2 x Danish Music Award som bedste sangskriver og bedste sange samt Gelsted-Kirk-Scherfig-prisen for sit virke med danske sange.